

U moet God ervaren

U moet God ervaren

Gelukkig Nieuwjaar! Ik moet u vertellen waar het dit jaar om gaat – **Het jaar van comeback.** Dat is een comeback in God te aanbidden in Geest en waarheid. In het jaar 2011 aanbaden we onze bezittingen in plaats van de Gever. Dit jaar is het jaar van comeback in het aanbidden van de Gever. In het jaar 2011 kon u God niet plaatsen waar Hij hoorde. U zag God als van die dingen. Wanneer u zaken moest doen en moest bidden tegelijk, begon u zich af te vragen of u moest gaan bidden of zaken moest gaan doen. Soms hebben uw zaken, besprekingen en sociale relaties u gehinderd; u bent God gaan vergelijken met het rijkelijk leven op de producten van uw eigen zonde. Voldoening in het leven heeft niets te maken met kinderen krijgen, geld, of andere wereldse bezittingen – u moet God ervaren. Totdat u God gaat ervaren zal er ontevredenheid zijn in uw leven – een soort honger om te weten waar het in het leven echt om gaat, een verlangen om te weten wat er na dit leven gebeurt. U zult geen rust of gemoedsrust hebben, totdat u God ervaart.

Lukas 12:13-21. De Bijbel zegt dat de rijke dwaas zijn hele leven investeerde in zijn bezittingen en God niet erkende. Als de rijke dwaas zijn hele leven investeerde in zijn bezittingen en God niet erkende, betekent dit hij God niet beschouwde als de bron van zijn geld, bezit, familie, land en alles. Op een dag zei God tegen hem: 'Jij dwaas, jij hebt geen morgen. Deze nacht zal jouw ziel worden opgeëist.'

Uw leven is in Gods handen. Wij kunnen God niet onder controle houden door te vertrouwen op stukken en brokken Bijbel; we hebben de hele raad van God nodig – al de stukken samengebonden, samengevlochten en vastgemaakt aan onze levens, zodat wij ons tot geestelijk sterke mensen kunnen ontwikkelen. Wij zouden God in alle geestelijke dingen moeten erkennen, elke goede gedachte, elke goede reden en elk goed werk aan Zijn genade toe moeten schrijven, waar wij het van ontvangen. Wie er ook groot is onder de mensen, het is Gods hand die hen groot gemaakt heeft. Wat voor sterkte wij ook hebben, het is God die het ons geeft. Waarom zou iemand op moeten scheppen over zijn eigen natuurlijke vermogen en kracht?

U, rijk mens, zou u niet moeten concentreren op uw rijkdom, en u, arm mens, zou u niet



moeten concentreren op uw armoede. Aardse schatten hebben de gewoonte hun bezitters teleur te stellen, omdat zij geen permanente zekerheid bieden. Alleen schatten in de hemel zijn permanent en zeker. Zij houden hun waarde, omdat zij onder Gods zekerheid vallen. Wij moeten inzien wie we voor God zijn, omdat we dan zullen zien dat we

altijd rekening met Hem moeten houden in alles wat we zeggen, wat we doen, en in elk plan dat we maken. Als u vandaag plannen maakt en God er niet bij betreft, bent u zeker niet voorbereid op morgen. Zullen u en ik er morgen nog zijn? We kunnen niet gewoon antwoorden met 'ik zal er morgen zijn'. Er zijn twee antwoorden: het letterlijke niveau en het diepere niveau. Op het letterlijke niveau is er een 'ja' of 'nee' als antwoord. Op het diepere niveau komen de onzekerheden van het leven tot uitdrukking.

Het is zeker verstandig om plannen voor de toekomst te maken, maar we moeten het altijd doen met een bewustzijn van de onzekerheden van het leven. In **Jakobus 1:10-11** vergeleek Jakobus de mens en alles waar de mens over kon opscheppen met een mooie bloem die bloeit, met andere woorden, een tijdje voorspoed heeft en dan te snel verdort. Wat is dan het nut van lange termijn plannen maken - 'ik wil dit zijn', 'ik wil dat zijn' – als we niet eens weten wat morgen brengt?

Wanneer u vandaag naar de wereld kijkt, zult u het met me eens zijn, dat God ons bewust in het duister heeft gelaten over toekomstige gebeurtenissen. We moeten begrijpen dat wij geen controle hebben over wat er met ons gebeurt in de volgende minuut, het volgende uur, de volgende dag, de volgende week of volgend jaar.

Job wist dat de reden van zijn leven was: God de eer te geven in elke situatie. Hij was er klaar voor zijn lichaam, zijn gezondheid, tijd, comfort en plezier op te offeren voor de glorie van God. Hij plaatste God boven al de andere overwegingen. Voor Job was God de enige reden, het enige ding en het enige belang. Ziet u God als de enige reden, het enige ding en het enige belang?

Wanneer u van niets zoveel houdt als van God, maar alles alleen in betrekking met Hem, maakt u Hem de enige reden, het enige ding en het enige belang. God dienen heeft met uw denken te maken. Wanneer uw verstand net als Job instemt in een relatie met God, zult u God boven alles aandacht geven. Kunt u zien waarom velen er niet in slagen God te plaatsen waar Hij hoort? Wanneer wij onze relatie met God baseren op zegeningen, zullen wij niets hebben om ons geloof op te laten rusten wanneer die zegeningen weggenomen worden.

In **Lukas 12:13-21** leert Jezus ons de noodzaak om God altijd te betrekken in alles wat we doen, Hem en Zijn Koninkrijk alleen te vertrouwen en onszelf te bevrijden van zorgen over geld. Vanwege geld stelen, slachten en vernietigen velen. Vandaag de dag is het geld wat onze richting bepaalt en niet de Gever van het geld. Vraag Zacheüs en hij zal u vertellen dat wanneer u alleen gericht bent op het maken van geld een groot deel van het leven aan u voorbij zal gaan. En wel een erg belangrijk deel van het leven zal aan u voorbij gaan. Daarom ziet u mensen met rijkdom zonder vreugde, en met geld zonder de essentiële dingen van het leven.

Wat heeft een mens eraan wanneer hij de hele wereld wint maar zijn ziel verliest? Bevrijd uzelf van zorgen over geld, positie, macht en autoriteit, die u niet eens een toekomst kunnen garanderen. Kunnen geld, uw positie in uw werk, macht en autoriteit u een toekomst garanderen? Betekent minister of president zijn dat uw toekomst gegarandeerd is? Wat is dan het nut van het maken van lange termijn plannen – 'Ik wil dit zijn', 'Ik wil dat zijn' - wanneer we niet eens weten wat morgen ons zal brengen?

In **Psalms 55:23** en **1Petrus 5:7** beveelt de Bijbel ons om '*al uw zorgen op de Heer te werpen*'. De beste remedie tegen bezorgdheid is om onze last op God te werpen in geloof dat het Zijn wil is onze geest te kalmeren. Onze last op God werpen is ons vertrouwen te laten rusten op Zijn voorziening en belofte. Zijn belofte is niet dat Hij ons vrij houdt van zorgen en

benauwdheid, maar dat Hij ons genoeg genade geeft om te volharden en die problemen te weerstaan die onze benauwdheden, zorgen en onnodige angsten veroorzaken. Hij heeft beloofd dat, wanneer wij onze wegen en werken aan Hem toevertrouwen, Hij ons zou dragen in de armen van Zijn kracht, zoals een verpleegster een kindje draagt, en onze geest te versterken door Zijn Geest. Waarom vertrouwen wij Hem niet en laten wij Hem Zichzelf niet bewijzen? Hij is tenslotte de bestuurder van onze toekomst. Ik bedoel: Hij bezit onze toekomst.

Wanneer u bent waar God u plaatst, wat de mensen dan ook zeggen en doen met betrekking tot uw relatie met God, het zal u alleen maar verbeteren. Wanneer de taken van iemands plaats en positie verwaarloosd worden, zal het bewijs van interesse in Christus Jezus verduisterd worden, ik bedoel: bedekt worden; niemand zal het zien en u kunt verwachten dat onzekerheden en tegenspoed zijn laatste uren zullen bedekken en teisteren. Maar u, samen met God, zijn een meerderheid. Ook al zullen velen meegesleurd worden in geweld, de Bijbel zegt dat een paar gered zullen worden en u zult een van hun zijn.

Dit is een vertaling van een pamflet, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

info@bevrijdinginjezusnaam.nl

<http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl>